



ELLEN DYROP
HANNA KRISTINSDÓTTIR



Oud OPNIEUW



ELLEN DYROP • HANNA KRISTINSDÓTTIR

Oud OPNIEUW

Decoratief recyclen

Dit is een boek voor enthousiaste verzamelaars, voor iedereen die in alles wat moois kan zien en voor wie zelfs een jampot ongekeerde mogelijkheden biedt. *Oud opnieuw* laat zien hoe je van 'oude schatten' nieuwe, decoratieve dingen kan maken. Zo recycle je heel gemakkelijk een weckpot tot een stoere lamp en een bord tot een bijzondere klok. Niet alleen origineel, maar ook voor iedereen haalbaar!



ISBN 978 90 5019 101 2
9 789050 191012



Meander



ELLEN DYROP
HANNA KRISTINSDÓTTIR

Oud OPNIEUW
Decoratief recyclen

FOTO'S VAN HELGE EEK
VERTAALD DOOR KITTIE MARKUS


Meander



Inhoud

Voorwoord	7
Deurplaatjes	9
In de keuken	11
Schoolbordverf	17
Bakvormen	21
Bestek	25
Kopjes	29
Glas en porselein stapelen	33
Glas	39
Weckpotten	41
Voor de feesttafel	45
Klokken	49
Kaarslicht	51
Lampenkappen	55
Kant	59
Pannelappen	65
Memoborden en magneten	69
Fantasierijke haken	73
Originele opbergruimte	75
Tassen en boodschappenmanden	79
Servettechniek	81
Familiefoto's	87
Kleerhangers en wasknijpers	89
Om te naaien	93
Spiegels	97
Kleine cadeautjes	99
Harten	105
Kussens en dekens	107
De vloer	111
Theetijd	115
Voor de badkamer	119
Werkbeschrijvingen	123
Register	137



Voorwoord

De samenwerking aan *Oud opnieuw* is voor ons allebei een bijzondere, vrolijke en enerverende ervaring geworden. Beiden worden we enthousiast van mooi borduurwerk, oud bestek van zilver, nostalgisch porselein en lang vergeten spullen. We zien nieuwe mogelijkheden in oude voorwerpen en houden ervan om dingen een totaal andere functie te geven dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. We zijn altijd op zoek naar 'oude schatten', die wij, door onverwachte combinaties te maken, op een persoonlijke manier een nieuwe bestemming kunnen geven.

Recycling is voor ons een levensstijl geworden, omdat wij vinden dat alle oude voorwerpen een verhaal te vertellen hebben. De mooie en decoratieve details die ze vaak hebben, maken ons zo enthousiast dat onze creativiteit niet te stoppen is. Bovendien is recycling een positieve trend in deze maatschappij van overvloed. Wij bezitten nu eenmaal veel te veel en gooien veel te veel weg. Zonde! Die leuke, nog bruikbare voorwerpen vragen er gewoon om mee naar huis genomen te worden, zodat ze met een andere bestemming aan een nieuw leven kunnen beginnen. Natuurlijk zoeken we wel voorwerpen die iets karakteristieks hebben. We maken alles schoon en restaureren wat nodig is, zodat hun tijdloze charme het best tot zijn recht komt.

Wij hopen dat ons boek jullie een indruk geeft van het enthousiasme en vooral van het plezier waarmee wij hieraan werkten. Maar we hopen vooral dat het jou ook zo enthousiast maakt en dat je zelf een paar oude dingen een nieuwe bestemming zult geven. Kijk maar eens op je zolder, op een rommelmarkt of op een veiling en maak iets moois van wat je vindt.

Veel plezier!

Ellen en Hanna

DE KEUKEN IN

Op de deur zetten we een tekst, waarvoor we gebruikmaken van een sjabloon en hoogglansverf op waterbasis. De werkbeschrijving vind je op pagina 124.

Ter decoratie hangt er een grote tinnen lepel onder de tekst.

Kjokken



Deurplaatjes

Presenteerblaadjes van zilver en porselein op de deur verwelkomen je gasten op een persoonlijke manier en wijzen hen de weg.



VOOR DE BADKAMER

Geen twijfel mogelijk: achter deze deur met een origineel deurplaatje is de badkamer.

NAAMBORD

Een ovaal verzilverd en subtiel gegraveerd schaalje is heel geschikt om als naambord op de voordeur te hangen. De naam zetten we erop met behulp van een sjabloon en hoogglansverf op waterbasis. De werkbeschrijving vind je op pagina 124.

DEURDECORATIE

We hebben een ophanghaakje (te koop in een hobbywinkel) achter op het schaalje geplakt en die aan de deur gehangen. Bloemen en glasornamenten kun je met ijzerdraad aan het schaalje vastmaken.



In de keuken

Het nostalgische, al een beetje versleten keukengerei geeft aan onze keuken een heel bijzondere, warme sfeer. De moderne keukenapparatuur zorgt voor een levendig contrast.



LADEN ALS OPBERGPLANK

Een oud laatje is handig om meer opbergruimte op je aanrechtblad te creëren.

KOKEN MET NOTEN

De muziekstandaard wordt met witte lak overgespoten en wordt zo een kookboekstandaard. Leuk om nieuwe recepten op te plaatsen! Ook de handdoek hangt zo binnen handbereik.

THEEDOESCHORT

Van een oude, linnen theedoek met een monogram wordt met een paar eenvoudige steken een praktisch schort gemaakt. De werkbeschrijving vind je op pagina 124.



OPVALLEND INGELIJST

Nonchalant binnen een schilderijlijst, aan S-haken opgehangen oud keukengerei geeft een verrassende sfeer. Als de vergulde lijst te veel glanst, schilder de lijst dan dun over met witte grondverf die met water is verdund. Laat de lijst even drogen en wrijf er dan met een doek over, zodat het goud er een beetje doorheen komt.

Door champagnekurken met tegellijm aan elkaar vast te lijmen kun je heel eenvoudig een onderzetter maken.



HANG MAAR AAN HET PLAFOND

Met een metalen rek, een handvol S-haken en een meter ketting (te koop in een doe-het-zelfzaak) maak je een ophangrek voor je mooiste keukengerei.



In dit oude bordenrek heb je genoeg plaats voor je kookboeken, kopjes en bestek.



Veel te mooi voor geroosterd brood!
Oude ansichtkaarten of nieuwe brieven vallen in een zilveren toasthoudertje nog beter op.

Schoolbordverf

Met schoolbordverf kun je verschillende oppervlakten in bijvoorbeeld een mededelingenbord of een schrijfplankje veranderen. De ondergrond hoeft daarvoor niet helemaal glad te zijn. Kijk maar naar onze voorbeelden. En vergeet de krijtjes en de natte doek niet!



EEN FAVORIET RECEPT OP DE MUUR

Je kunt een deel van de muur met schoolbordverf verven. Maak het stuk groot genoeg voor recepten en een lange boodschappenlijst. De klok is gemaakt van de bodem van een bakvorm en het uurwerk kun je bestellen in een hobbywinkel. Boor een gat in het midden en monteer het uurwerk volgens de gebruiksaanwijzing.

SCHRIJFPLANKJE

Zelfs een oud broodplankje moet je eigenlijk niet weggoien. Zo'n leuke boodschap ziet niemand over het hoofd!





STILLEVEN MET EEN VOETENBANKJE
 Dit leetje valt goed op als het op je aanrecht staat. Het is van een oud schilderijlijstje gemaakt, waarvan de achterkant met schoolbordverf is beschilderd.

BLIKKEN, ANDERS DAN ANDERS
 Eén penseelstreek is al voldoende om een etiket op het bewaarblik te maken. Handig, want je kunt er steeds weer wat anders opschrijven. Ook het conservenblik krijgt met een laag schoolbordverf een andere uitstraling.



OP TAFEL ERMEE
 Wie zegt dat een mededelingenbord altijd aan de muur moet hangen? Je kunt er ook het hele tafelblad voor gebruiken.

