

Géwout Esselink

Barend Last & Anouk Overman

KLAAS DE KAT

krijgt onverwachts bezoek

Esselink - Last & Overman

Klaas de Kat krijgt onverwachts bezoek

Klaas de kat geniet van zijn rustige leventje, samen met zijn vriendjes Mila en Max. Maar zijn wereld staat op z'n kop als tante Noor een onverwachte gast meebrengt: Hanna de hond. Plots moet Klaas strijden voor de aandacht die hem zo dierbaar is. Vastbesloten om niet onder te doen voor Hanna, begint hij zich als een hond te gedragen. Zal het hem lukken om zijn favoriete publiek terug te winnen?

Een geestig prentenboek met geweldige illustraties over een eigenwijze, tikkeltje jaloerse kater.



Van de makers van:


DE VOORLEESHOEK

ISBN 978 94 6500 008 4



De Vier Windstreken



De Vier Windstreken



Géwout Esselink illustreerde al tweehonderd boeken, waarvan hij er vijf ook zelf geschreven heeft.

Barend Last is auteur van verschillende (kinder)boeken en was jarenlang voorlezer bij De Voorleeshoek. Kijk voor meer werk van Barend Last op www.barendlast.com

Anouk Overman is oprichter van De Voorleeshoek. De Voorleeshoek maakt voorleesfilmpjes voor kinderen van 0-10 jaar. Kijk voor meer informatie over De Voorleeshoek op www.devoorleeshoek.nl



DE VOORLEESHOEK

Lees ook:

Klaas de kat en het raadsel van Sinterklaas

Klaas de kat verdwaalt met Kerst



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

© 2024 De Vier Windstreken, Rijswijk
Tekst van Barend Last & Anouk Overman
Illustraties van Géwout Esselink
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Polen
NUR 273, 274 / ISBN 978 94 6500 008 4

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

KLAAS DE KAT

krijgt onverwachts bezoek

Tekst van Barend Last & Anouk Overman
met illustraties van Géwout Esselink



De Vier Windstreken



Daar ligt Klaas, te soezen op de bank, dromend van visjes en kattenkwaad. Het is een mooie herfstdag, de zon geeft een warme gloed op zijn vacht. Hij geniet van het leven bij zijn beste vriendjes Mila en Max.

De voordeur zwaait open. Er klinkt een woef in de gang. Klaas is meteen klaarwakker. Hoort hij dat goed?



Vorzichtig steekt Klaas zijn kop om de hoek van de gang. Een kwispelend dier schiet op hem af en begint wild aan zijn achterwerk te snuffelen. Klaas schrikt zich een hoedje. *Wat is dit nou? Wie is deze harige indringer?*

“Hanna!” roepen Mila en Max in koor, terwijl ze naar haar toe rennen. Hanna laat zich op haar rug vallen en zwaait met haar staart alsof het de beste dag van haar leven is. Ze krijgt wel honderd kriebels en kusjes.