

Jeske Engels
Mohana van den Kroonenberg

Zie de zon schijnt...

Sint is ongeduldig. Het duurt hem veel te lang tot het weer Sinterklaas is. Het wachten lukt dit jaar gewoon niet. 'Hoe lang nog?' zeurt hij elke dag. De Pieten luisteren al niet meer.

Midden in de zomer neemt Sint een besluit: Hij gaat gewoon alvast. En als de Pieten niet meewillen, dan vertrekt hij wel alleen! Maar is dat wel zo'n goed idee? Kun je Sinterklaas wel vieren in de zomer?

Een zomers Sinterklaasboek over ongeduld en leren wachten.



Een Vier Windstreken
Prentenboek

ISBN 978 94 6500 009 1



9 789465 000091

Engels

Van den Kroonenberg

Zie de zon schijnt...

De Vier Windstreken



De Vier
Windstreken



Jeske Engels

Mohana van den Kroonenberg

Voor Jimmy
Mohana

Voor Jasper
Jeske

Zie de zon schijnt...



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

© 2024 De Vier Windstreken, Rijswijk

Tekst van Mohana van den Kroonenberg

Illustraties van Jeske Engels

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Polen

NUR 227, 273, 274 / ISBN 978 94 6500 009 1

Niets uit deze uitgave mag worden veeveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Vier Windstreken



Het is zes december, Sint en de Pieten varen terug naar Spanje. Maar Sint wil nog helemaal niet naar huis. Veel liever wil hij nog een tijdje blijven. Het heerlijke avondje was zo fijn, alle gedichten waren zo goed gelukt, het sinterklaaspapier was zo mooi, de pepernoten en de chocoladeletters waren echt ontzettend lekker en de maan scheen dit jaar spannender dan ooit door de bomen.

Sint wil nóg wel zo'n avondje. Maar ja, het is weer voorbij, ze zitten al op de boot... Langzaam ziet hij de kade kleiner worden. Hij wil maar één ding: dat het heel snel weer Sinterklaas is.

'Gáán we al bijna?' vraagt Sint de hele tijd. 'Hoe lang dúurt het nou nog?'
'Even geduld, Sint. U bent nog lang niet jarig. Nog tien maandjes.' De Pieten
beginnen er een beetje genoeg van te krijgen. Sint hoort best dat ze vinden
dat hij zeurt.

De maanden slegen voorbij. Maar dan heeft Sint opeens een geweldig idee!
Hij roept alle Pieten bij elkaar. 'Luister,' zegt hij ernstig. 'We gaan gewoon alvast.'
'Waarheen?' vragen de Pieten.
'Naar de kinderen natuurlijk! Naar al die leuke schoenen die gevuld moeten
worden. We gaan kruidnoten strooien. We gaan Sinterklaas vieren...'

