

Vragen aan Torben Kuhlmann

Hoe kwam je op het idee om een boek over Einstein te maken?

Aan de basis van elk nieuw boek ligt een muizenavontuur. Pas daarna volgt het idee er een bestaande figuur aan toe te voegen, zoals Albert Einstein. Sinds ik De tijdmaschine van H.G. Wells las, speelde ik met de gedachte een eigen tijdreisavontuur te schrijven. Plotseling vielen de dingen op hun plek: na verschijning van Well's boek in 1895 duurde het niet lang meer voor Einstein met zijn revolutionaire relativiteitstheorie kwam. Voortaan was tijd officieel relatief. Lag het niet voor de hand een tijdreizende muis te verbinden met deze baanbrekende ontdekking? Zo belande Einstein in het verhaal, die dan ook een belangrijke rol speelt in het boek.



Wat fascineert je aan het thema tijd?

Tijd is een eigenaardig iets. Niet alleen omdat hij voor je gevoel de ene keer voorbij vliegt en dan weer stilstaat, maar ook omdat we sinds Einstein weten dat tijd daadwerkelijk relatief is. Afhankelijk van je snelheid of je afstand tot de aarde verandert de tijd op je horloge minimaal. Het was logisch dat een van mijn muizen zich op een dag in die relativiteit zou verdiepen. Verhalen over tijd en tijdreizen bieden verteltechnisch fantastische mogelijkheden. Ze roepen vragen op over het lot en voeren je langs de randen van de logica. Op dat punt wordt het echt interessant.

Wat zou je Albert Einstein vragen als je hem kon ontmoeten?

Ik zou hem waarschijnlijk heel veel domme vragen stellen. Maar nog liever zou ik hem willen laten zien wat we de afgelopen decennia in de wetenschap allemaal hebben bereikt en wat we hebben geleerd over ons universum – zeker ook door zijn voorbereidende werk. Tot slot zou ik hem natuurlijk vragen naar zijn lievelingsdier. Een muis, misschien?

Als je kon tijdreizen, naar welke tijd zou je dan gaan?



Hoe zou een Torben Kuhlmann-tijdmaschine eruitzien?



Je nieuwe boek speelt zich af in Zwitserland. Wat vind je leuk aan dat land?



Wat zou je het meeste missen als je zou stranden in 1905?



Waarin verschilt dit boek van je eerdere muizenavonturen?



Wat gaan de slimme muizen hierna doen?

